

Het museumpark Orientalis, voorheen Bijbels Openluchtmuseum, is in 1911 gesticht door pastoor Arnold Suys, Jan Stuyt en Piet Gerrits. Ze wilden het Heilig Land naar hier halen en een bedevaartsoord scheppen dat voor ieder toegankelijk was. In 1993 werd ook de islam (naast christendom en jodendom) aandachtsgedebied.



11

De verovering van de Waalbrug in Nijmegen duurde vier bloedige dagen. Sionshof, nu Konbanwa, was het hoofdkwartier van 82nd Airborne Division. De internationale pers schreef er over Market Garden en de verovering van de Waalbrug. De paratrooper boven de ingang herinnert nog aan september 1944.



12

De Nebo, klooster en seminarie, ontstonden tussen 1926 en 1928, in opdracht van de paters Redemptoristen, op aandringen van pastoor Suys, die tegen-

over het devotiepark Heilig Land Stichting een klooster wilde. Het werd ontworpen door Jan Stuyt. In 2008 verlieten de paters het klooster. Nadien functioneerde het als scholengemeenschap, huisvesting van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en een begeleid wonen-project.



13

Ongeveer op de plaats waar nu de bushalte staat, werd in het najaar van 1944 een klein kerkhofje ingericht voor gesneuvelde leden van Britse Garde regimenten.



14

Destijds was dit huis met de poort een belangrijke toegang tot de Heilig Landstichting. Recht boven de onderdoorgang is een rechthoek waarin een voorstelling van Maria met Christuskind. Op de plaats van de speeltuin stond vroeger een jongensschool. In het woonhuis woonde de hoofdonderwijzer.

Routebeschrijving

Lengte: 3 km, met diverse hoogteverschillen

Start: Paneel Nijmeegsebaan tegenover Hotel Rozenhof, Heilig Landstichting

- Loop op de Nijmeegsebaan 1 100 meter in de richting van Nijmegen. Steek over en ga rechtsaf de Andreaslaan in. 2
- Ga linksaf de Pauluslaan in tot aan de Sophiaweg. Door de bomen ziet U het klooster Mariënbosch. 3
- Loop stukje terug over de Pauluslaan en sla linksaf de Koning Davidlaan in. Na 250 meter rechtsaf de Joanneslaan in. Aan uw linkerhand passeert U 't Zaalte, het dorps huis, vroeger een school. Doorlopend in de bocht van de Joanneslaan links af een zandpad op. Volg dit ca. 200 meter langs de volkstuintjes tot het poortje. 4 Dan links en trap op. Links het pelgrimshuis Casa Nova. 5 Verderop komt u op het Pastoor Rabouplein met de Cenakelkerk 6 en de ingang van de begraafplaats. 7
- Langs de vijver en de Piet Gerrits-zaal loopt U door het stenen poortgebouw 8 naar de Mgr. Suyslaan. Deze laan ca. 300 meter aflopen naar de hoek met de Profetenlaan. Hier ziet u een bijzonder trafo-huisje. 9
- Vanuit de Mgr. Suyslaan linksaf de Profetenlaan inlopen. Na ca. 100 meter passeert U de ingang van Museumpark Orientalis. 10
- U loopt door langs het fietspad aan de Meerwijkse laan naar de rotonde aan de Nijmeegsebaan. Aan de overkant ziet U het restaurant Konbanwa, voorheen Sionshof. 11
- Aan de overkant van de Sionsweg torent een klooster omhoog. Dat is het Nebo Klooster. 12
- Als U oversteekt, de heuvel opgaat en langs het klooster naar rechts blijft lopen, komt U vanzelf weer uit op de Nijmeegsebaan waar vroeger een kerkhofje lag. 13 Steek over.
- Ga op de Nijmeegsebaan het looppad tegenover de bushalte in naar de Jericholaan, tweede straat links naar de Profetenlaan. Loop door tot het huis met de poort. 14
- U loopt onder de poort door, langs de Profetenlaan en gaat dan de eerste straat links (Moses en Aäronlaan) en meteen rechts het voetpad langs het veldje op naar de Nijmeegsebaan. Hier weer rechtsaf naar start.

Zie ook: www.wandeleninbergendal.nl

Dit is een uitgave van de gemeente Berg en Dal, september 2018.

Ontwikkeling: Werkgroep ommetjes Heilig Landstichting

Coördinatie: Tiny Wigman, Via Natura

Redactie: Dick Versteegen

Fotografie: Helen van der Ven

Vormgeving: OptimaForma



Dorpsommetje De Ploeg

Een culturele wandeling door een verrassend groen dorp

3,7 km



Een eeuw geschiedenis van buurtschap De Ploeg tot Heilig Landstichting



1

Eind 1800 was de Nijmeegsebaan een zandweg met acht café's (!), huizen en winkels: de hoofdader van buurtschap De Ploeg en net zo heuvelachtig als de Zevenheuvelenweg. Door de hoge delen af te graven en met dat zand de dalen op

te hogen, werd de weg min of meer geëgaliseerd. De hoogteverschillen tussen huizen en weg zijn gebleven. Het oudste huis (nr 68) stamt uit de 18e eeuw. De Heilig-Land-Stichting dateert van 1911 en groeide uit tot een druk bezocht pelgrimsoord met zelfs een eigen stationnetje aan de Sionsweg. Het buurtschap werd omgedoopt tot Heilig Landstichting. Alle straten kregen Bijbelse namen. Op het paneel leest U wat op deze plaats gebeurde tijdens WOII. Let op de Himalayaberken aan de overkant

voordat U de Andreaslaan inloopt. Het landschap links achter de berken is deel van een ecologische verbindingzone met kruidenrijk grasland en veel insecten.



2

De geallieerden hadden hier een groot benzinedepot. In de nacht van 22 op 23 maart 1945 bombardeerde een Duitse nachtjager de opslag. Het depot ontplofte en er ontstond een compleet inferno! Het depot was top secret, zelfs na de ontploffing.



3

Mariënbosch is een voormalig klooster en meisjespensionaat, gebouwd in 1923 door Charles Estourgie. Let op de vier hoektorens met boogdaken en tegelplateaus van de zonnewijzer (voorspoed) en windwijzer (tegenspoed). Hier startte de eerste katholieke MMS van Nederland. In de oorlog was het een hospitaal. Thans wonen er 347 studenten.



4

Dit stenen poortje was een toegang tot het Bijbels Openlucht Museum. Een leuk verkooppunt voor bier, fris en ansichtkaarten van boer Peters. De pastoor sloot de poort en begon zelf een handeltje bij de hoofdpoot.



5

Het klooster, in 1911 door Jan Stuyt gebouwd, huisvestte aanvankelijk de Dochters van het Heilig Hart van Jezus en van 1928 tot 1986 de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Vanaf 1928 functioneert het (ook) als pelgrimshuis onder de naam Casa Nova.



6

De Cenakelkerk, rijksmonument en behorend tot Het Grootste Museum van Nederland, is tussen 1913 en 1915 gebouwd door Jan Stuyt als aanzet voor een groot bedevaartsoord en devotiepark. De schilderingen en mozaïeken zijn van de hand van Piet Gerrits. Zie bijvoorbeeld het mozaïek van het Laatste Avondmaal in de loggia boven de ingang. In 2010-2011 is de kerk geheel gerestaureerd. Van donderdag tot en met zondag van 14.00-16.30 uur gratis te bezichtigen. Er is een audiotour beschikbaar.



7

De begraafplaats, vanaf 1911 onderdeel van het devotiepark, moest uit zijn opbrengst het religieuze park, de pelgrimsreizen en een beoogde basiliek bekostigen. U loopt binnen in een Hof van Eden. In de vijver een Levensboom. De unieke begraafplaats is vrij toegankelijk. Zij bestaat uit tuingraven die omgeven zijn door lage muurtjes van mergelblokken, gemaakt naar Palestijns model.



8

Aanvankelijk was het gebouwencomplex achter de levensboom de hoofdingang van het museum. De zaal is genoemd naar de kunstenaar achter het museum, Piet Gerrits. Achter de halfronde ramen van het portgebouw lagen vroeger rozenkransen, wijnwaterbakjes en heiligenbeeldjes uitgestald.



9

Ook nu ziet U een rijksmonument. Jan Stuyt paste dit standaard trafohuisje uit 1916 naar ontwerp van G. Versteeg sr. stilistisch aan bij de oosterse stijl van andere gebouwen in de Heilig Landstichting.



10